



foto's: Johan Brouwer Fotografie

Trouwen

in een Alde Fryske Tsjerke

Van harte gefeliciteerd met uw
voorgenomen huwelijk!

Bij een trouwerij hoort een romantische en
stijlvolle locatie. Wij helpen u graag aan een
bijzonder adres, dat precies bij u past.

Wilt u trouwen in een klein, *smûk* kerkje?
Of juist in een wat grotere kerk, waar alle
familieleden, vrienden en kennissen
aanwezig kunnen zijn? Spreekt u uw
ja-woord het liefst uit in een kerk op de
hoogste terp van Nederland (Hegebeintum),
of juist graag in een kerk middenin de
bossen van Beetsterzwaag?
Het kan allemaal. Onze kerken zijn een
uitgelezen plek voor een romantische en
onvergetelijke huwelijksviering.

Kijkt u vooral op onze site onder
trouwlocaties. Daar kunt u zien uit welke
kerken u een keuze kunt maken.
Ook kunt u daar zien wat per kerk mogelijk
is, van burgerlijk huwelijk tot kerkelijke
inzegening, receptie en huwelijksfeest.

Waarom een Alde Fryske Tsjerke?

- Onze kerken bezitten een prachtig, fotogeniek
interieur, dat uw trouwfoto's nog mooier zal doen
uitkomen.
- De kerken zijn allemaal gelegen in een
karakteristieke Friese omgeving met
schitterende vergezichten.
- Zowel het interieur als het exterieur van de
kerken draagt bij aan een stijlvolle trouwdag.
- Er is altijd een horeca gelegenheid in de buurt.
- Al onze kerken zijn Rijksmonumenten, u kiest
voor een locatie met een bijzondere historie.

Wilt u meer weten?

Heeft u de juiste
trouwlocatie gevonden?
Of heeft u verder nog vragen?
Neem dan gerust
contact met ons op.
Zie voor de contactgegevens de
achterzijde van deze folder.

Wij kunnen u vervolgens
in contact brengen met
de Plaatselijke Commissie
die de kerk beheert.
In een gesprek met hen
zullen al uw wensen op
een rijtje worden gezet.
Bij hen kunt u ook terecht
voor informatie over de
kosten die een bruiloft in een
kerk met zich meebrengt.

www.aldefrysketsjerken.nl

foto Jason Stuurhaan



De Stichting Alde Fryske Tsjerken

Veel dorpen in Fryslân hebben een oude,
beeldbepalende kerk. Lang niet altijd is er (nog) een
kerkelijke gemeente die het voortbestaan en
onderhoud van dat gebouw op zich kan nemen.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken zet zich sinds
1970 in voor het behoud van oude monumentale
kerkgebouwen in Fryslân.

De afgelopen jaren heeft de stichting ruim 40
kerken en 2 klokkenstoelen gered van de ondergang.
Uiteraard met hulp van subsidiegevers, donateurs
en vrijwilligers. De kerken van de stichting krijgen
na een fikse opknabbeurt zo mogelijk weer een
publieke bestemming.

Een groot aantal kerken is in beheer bij een
Plaatselijke Commissie. Die zorgt ervoor dat er
regelmatig activiteiten plaatsvinden in de kerk en
dat de kerk op bepaalde tijden te bezichtigen is.
Zo blijft het gebouw een zinvol onderdeel uitmaken
van de samenleving en de omgeving.